

# ΕΛ.ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΑΣΤΩΝ

Το ελληνικό πατριαρχικό παρόν μας πνίγει. Ο βιασμός 19χρονης από μπάτσους στο α.τ Ομόνοιας έρχεται να προστεθεί σε μια καθημερινότητα που μυρίζει καταστολή, πειθάρχηση, έμφυλη καταπίεση και θάνατο. Οι χώροι στους οποίους υπάρχουμε, σπουδάζουμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε μας αποδεικνύουν με κάθε τρόπο πως ζέχνουν. Ασφυκτιούμε μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο δεν μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς. Είτε απέναντι μας είναι ο σύζυγος καταπιεστής, είτε είναι το αφεντικό παρενοχλητής είτε ο μπάτσος βιαστής. Σε κάθε πτυχή της ζωής μας κυριαρχεί η βία και η υποτίμηση οι οποίες φυσικά προστίθενται στην ακόμη εντονότερη βία και υποτίμηση που βιώνουν τα υποκείμενα της ετερότητας (μετανάστριες, Ρομά, LGBTQI+ άτομα) με καθημερινή συχνότητα.

Απο τα παραβιαστικά βλέμματα και τις παρενοχλήσεις από μπάτσους στο δρόμο, την παράβλεψη των καταγγελιών για έμφυλη/οικογενειακή βία, μέχρι τους βασανισμούς και τις δολοφονίες, το ΑΤ Ομόνοιας μας θυμίζει πως οι μπάτσοι δεν βρίσκονται εδώ για να μας προστατεύουν και γι' αυτό

δεν νιώθουμε ποτέ ασφαλείς με αυτούς γύρω μας. Δεν τρέφουμε αυταπάτες για χειρότερα ή καλύτερα ΑΤ. Είναι παρόλα αυτά σημαντικό να αναφέρουμε πως η θεσμική αλλά και η επιχειρησιακή διαχείριση των υποκειμένων ετερότητας αλλά και η καταστολή των αντιστάσεων στο κέντρο της Αθήνας περνάει και μέσω του ρόλου του ΑΤ Ομόνοιας.

Όπως έχουμε ξαναπεί όλοι οι χώροι που θέλουμε να ζήσουμε γέμισαν με μπάτσους και με περιφράξεις. Και αυτές δεν θα τις σπάσουμε ούτε με ατομικές ούτε με θεσμικές διαδρομές, αλλά όλες και όλοι μαζί στον δρόμο!

**Στο δρόμο, στη δουλειά, στα Α.Τ ποτέ καμία μόνη.**

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
ΣΤΗΝ 19ΧΡΟΝΗ  
ΕΠΙΖΗΣΑΣΑ.**

**ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  
ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΥΦΑΝΕΤ  
Ομήρου & Περδίκας γωνία, Κάτω Τούμπα**